



Gunnar Utbult är glad för tiden som yrkesfiskare i drygt 50 år.



Aste Karlsson, här vid kartan med besökta fiskeplatser under 30 års fiske.

besättning började jobba på andra båtar.

Aste Karlsson själv fiskade med Tirana och köpte senare tillsammans med Anders Antonsson och Eisten Arnesson Clupea där det blev fiske i några år.

Aste ville prova på något annat i yrkeslivet och fick då anställning som skeppare på Öckerö kommuns färjor mellan småöarna. Efter ett par år sade han upp sig. På kommunkontoret tog det en stund innan de blanketterna hittades.

Ingen som kör färja säger upp sig..!

Ö-varvet blev istället nästa anhalt för Aste där han än idag är verksam med service till kunder, personal och lite till.

Gunnar Utbult växte upp med Libanon och Renland

Ännu en gråmulen eftermiddag på Öckerö där blåsten härjar och tar tag i cykeln som jag parkerar vid Bankevägen hemma hos Gerd och Gunnar Utbult. Fika dukas fram och ännu en gång infinner sig den lyckliga stunden då berättandet är i fokus. Här i slakten Utbult har fiskebåten Renland sin ursprungliga historia.

Liksom Aste Karlsson har Gunnar Utbult med sig fisket i blodet. Hans far Wilhelm köpte fiskebåten Libanon i trä från Landskrona. Året var 1954 och Gunnar var 13 år. Wilhelm hade två kompanjoner, Carl-Gunnar Berntsson och Helge Samuelsson från Öckerö.

Detta var en tid då fisket gick bra för de allra flesta och hade så gjort under många år. Nya effektivare fiskemetoder var på framfart som krävde större och starkare båtar. Fiskebåtarna i stål började då introduceras och på kort tid blev de accepterade inom svenskt

fiske. Wilhelm, Carl-Gunnar och Helge lät då bygga en fiskebåt i stål, från Norge. Båten övertog namnet Libanon och gamla Libanon i trä fick namnet Renland. Gunnar och två av hans bröder Stig och Ingemar, växte in i fisket tillsammans med sin far, främst

då på träbåten. Gunnar var den som låg på att de också skulle fiska med ståltrålare. Det bestämdes att beställa en från Marstrand. Denna nya båt fick namnet Renland och stod klar 1966, gamla träbåten såldes. Men ganska snart var fisket på nedgång. Sillen minskade i Nordsjön.



Bröderna Karlsson, Ingemar och Aste, fiskade upp en rejäl tonfisk med Lagafors från Björkö.

Renland ger sig av till Afrika

Under de dåliga fiskeåren hemmavid kom Hönöbåten Westerös ägare Sven-Olof Larsson med söner, i kontakt med en dansk firma som bedrev fiske på kontrakt vid Liberias kust. Westerö fick den möjligheten till fiske och Renland en förfrågan om att följa med jämte ytterligare två båtar.

– Vi såg detta som en ljusning för oss, berättar Gunnar Utbult idag.

Först gav sig Westerö av tillsammans med Polar från Fiskebäck. Senare körde Renland ner tillsammans med Carmel från Fotö.

– Vi målade båten vit för att den inte skulle dra åt sig värmen lika mycket, och vi lastade med en Volvo PV!

Det var Holger Larsson från Öckerö som åkte med mig och mina bröder Stig och Ingemar ner till Afrika. Jag var 27 år då och mina bröder några år yngre. Vi ägde då båten tillsammans med pappa, som vid denna tid blivit sjuk. Det

forts nästa sida ...